

## **Kære partikammerater**

I de sidste måneder har alle talt om, at nu må der snart blive udskrevet valg. Mange datoer har været nævnt, og imens har regeringen regeret landet og endog lagt nye forslag frem. For den situation landet og danskerne er i, har krævet handling, og den har regeringen leveret. Jeg vil i dette sidste nyhedsbrev, inden jeg tror, vi får valg, fortælle om de seneste udspil fra regeringen. Jeg håber, at I kan bruge oplysningerne i valgkampen, som jeg glæder mig til at føre sammen med jer overalt på Djursland.

## **Inflationen/de stigende energipriser**

Der er nok ingen tvivl om, at det, der lige nu bekymrer danskerne mest, er de stigende varmeregninger og elregninger og stigningerne på fødevarer. Prisstigningerne rammer alle, men værst går det ud over dem, der har gasfyr eller pille fyr.

Hvor gerne vi end ville, kan vi ikke kompensere alle for de stigende priser. Hvis vi gjorde det, ville der ske to ting: inflationen ville løbe helt løbsk, og folk ville naturligt nok spare mindre på energien, og det kunne i værste fald betyde, at vi til vinter vil opleve mangel på elektricitet.

Men vi kan give familierne og virksomhederne en håndsrækning. I et bredt forlig mellem Rød og Blå Blok giver vi forbrugerne en mulighed for at indefryse stigningerne i priserne på EL, gas og fjernvarme. Det betyder, at familierne kan sikre sig mod de stigende priser i den kommende vinter. Desuden sænker vi elafgiften til EU's minimumssats, og det vil også være en hjælp til familierne. Og vi forhøjer midlertidigt børne – og ungeydelsen med 660 kroner pr. barn. Pengene udbetales januar 2023, og vi giver hermed landets børnefamilier en yderligere hjælp.

Og sidst men ikke mindst har vi aftalt at afsætte flere penge til omstillingen fra olie og gasfyr til fjernvarme. Det er en aftale der peger fremad, og som på længere sigt skal hjælpe familierne med at blive uafhængige af de dyre fossile brændstoffer til gavn for klimaet og til gavn for deres økonomi.

Jeg ved, at mange familier vil være betænkelige ved at udsætte betalingen af en del af deres energiregning. Det forstår jeg godt. Men når vi trods det mener, at det er en ordning, mange familier vil kunne få glæde af, skyldes det, at vi jo forventer, at energipriserne igen vil falde, og så bliver det muligt for familierne gradvist at betale pengene tilbage til energiselskaberne.

## **Psykiatrien.**

I mit seneste nyhedsbrev fortalte jeg om, at jeg ønsker at arbejde for en varig og langsigtet forbedring af vores behandling af mennesker med psykiske sygdomme.

Derfor er jeg glad for, at der nu er indgået en 10 års aftale mellem alle folketingets partier undtagen Moderaterne om at styrke psykiatrien i Danmark. Dermed indfrier regeringen endnu et af vores partis valgløfter fra 2019.

10 års planen sikrer, at der nu bliver sat fokus på de psykiske sygdomme og at legemlige og psykiske sygdomme ligestilles. Det vil kræve en stor indsats i de kommende år, og partierne er enige om, at den plan, der nu er vedtaget, kun er starten på en mere massiv indsats i forhold til de psykiske sygdomme.

Planen består af fem indsatsområder, men jeg vil nøjes med at nævne det, der er væsentligst for mig her og nu, nemlig at der sikres et let tilgængeligt tilbud af høj kvalitet i alle landets kommuner til børn og unge med psykisk mistrivsel. Det vil koste over 800 millioner kroner i perioden 2023-2026, men de penge er godt givet ud, ikke mindst fordi der sættes ekstra penge af til en tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel blandt vores unge.

## **Sæt velfærden fri!**

Vi har et af verdens bedste velfærdssystemer, men det er presset på forskellige måder. Der bliver i de kommende år heldigvis flere ældre og flere børn. Det skal vi glæde os over. Men vi skal samtidig sørge for, at vores børn og ældre kan blive passet, som de fortjener. Det kræver veluddannet personale, og netop at skaffe veluddannet personale i fremtiden bliver en af de store udfordringer. Færre unge søger ind på velfærdsuddannelserne og for mange af vores dygtige velfærdsmedarbejdere arbejder på deltid. Vi kommer simpelthen til at mangle det personale, der skal passe vores børn og syge og ældre i fremtiden.

Det må vi gøre noget ved. Som jeg skrev i mit sidste nyhedsbrev er regeringen parat til at se på løn og arbejdsvilkår for de ansatte i velfærdssektoren. For løn og arbejdsvilkår betyder noget for rekrutteringen til området! Vi har også foreslået, at SOSU eleverne får løn under uddannelsen – det tror vi vil få flere til at søge ind på SOSU-skolerne.

Men penge alene gør det ikke – så langt fra. Vi bliver nødt til at forstå, at skiftende regeringer og Folketing har viklet velfærdsområdet ind i alt for mange snærende bånd og regler og paragraffer og registreringskrav. Det har betydet, at medarbejderne har brugt for meget tid med at registrere og dokumentere og for lidt tid sammen med børnene, de syge, de ældre. Og det har betydet, at arbejdsglæden blandt de ansatte er blevet mindre, og afgang fra området er blevet større. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved! Og nu ryster I sikkert på hovedet og tænker, at det har I hørt før. Og det er rigtigt. Det har I. Men denne gang er det alvor, for ellers bryder vores velfærdssystem delvist sammen. Vi har simpelthen kniven for struben: Hvis vi ikke gør noget nu, peger alle tallene i den forkerte retning.

Derfor vil vi sætte velfærden fri! Forsøget med syv frikommuner, hvor kommunerne forpligtiger sig til at gå deres regler igennem med en tættekam, skal udbredes til alle kommuner, således at kommunerne bliver sat fri i første omgang på et af de store velfærdsområder. Ledere og medarbejdere skal bruge deres sunde fornuft fremfor at være regelryttere. Med færre regler og dokumentationskrav og registreringskrav bliver der behov for færre medarbejdere til administration, og arbejdsglæden og den faglige stolthed hos medarbejderne bliver øget – og dermed er vi inde i en positiv spiral! Flere vil ønske at tage en velfærdsuddannelse, flere vil ønske at arbejde på heltid og færre vil forlade området i utide, og medarbejdere i administrationen vil måske ønske at blive omskoleet til at arbejde direkte med mennesker fremfor at arbejde ved skærmen. Vi tror på, at vi kan skabe en ny dynamik på velfærdsområdet til glæde både for dem der modtager og for dem der yder omsorg.

Jeg ved at øvelsen er svær, men **Vi kan mere** i Danmark! Og vi skal kunne mere i Danmark, hvis ikke det skal gå ud over kernevelfærden – og det tror jeg, de fleste kan blive enige om!

### **Regeringens 2030 – plan.**

I fredags kom så Regeringens 2030-plan. Jeg vil ikke gennemgå den i detaljer – den er på 180 sider – men nøjes med at fortælle om den retning for Danmark, regeringen ønsker at gå med sin 2030 – plan.

Regeringen regner med, at det økonomiske råderum frem mod 2030 er på 48 milliarder – det er altså de penge, regeringen har til at investere med i det danske

samfund. De penge kan bruges på forskellige måde: Regeringen vil afsætte godt 21 milliarder på at sikre, at ældreområdet og børneområdet får fuld dækning, når antallet af børn og ældre heldigvis stiger. Til sammenligning vil den konservative statsministerkandidat bruge 40 milliarder til skatte og afgiftslettelser.

Desuden vil regeringen bruge 12 milliarder til forsvaret. Det blev besluttet som led i det nationale kompromis om dansk sikkerheds og forsvarspolitik efter den russiske invasion af Ukraine, og det er en investering i vores lands sikkerhed.

Og så vil regeringen bruge yderligere 5 milliarder på sundhedsområdet, der er hårdt presset efter COVID 19-pandemien.

Men regeringen vil ikke blot bruge penge, den vil også "skabe" flere penge, først og fremmest ved at få op mod 40000 flere mennesker i arbejde. Regeringen peger bl.a. på, at flere unge og flere kvinder med indvandrerbaggrund skal i arbejde. Og så skal flere arbejde på heltid end på deltid, ligesom sygefraværet skal ned ved at man gør arbejdsmiljøet bedre.

Regeringens 2030 – plan er vores partis bud på, hvordan vi kan styrke vores solidariske velfærdssamfund, så vi også i 2030 med stolthed kan sige, at vi har et af verdens bedste samfundssystemer, hvor den enkelte har mulighed for udvikle sig og skabe sig den tilværelse, man drømmer om, men hvor vi samtidig har et samfund, der tager hånd om dem, der af den ene eller anden grund har brug for fællesskabets hjælp. Det er vist god socialdemokratisk politik.

### **Situationen i Østersøen.**

Tirsdag den 27. september kom det frem, at de to gasledninger i Østersøen, Nord Stream 1 og 2, er sprunget læk tre steder. Hændelserne er efter alt at dømme tilsigtede, og mistanken vender sig mod Rusland. Regeringen tager situationen yderst alvorligt, og man kan nu frygte andre angreb på anden vital infrastruktur i Vesteuropa. Regeringen understreger, at hændelserne er sket uden for dansk territorialfarvand, og at de derfor ikke er et direkte angreb på Danmark – men situationen er anspændt og regeringen er i tæt kontakt med landene omkring Østersøen og med vores allierede i NATO. Vi skal ikke gå i panik, men vi skal være parate til så vidt muligt at beskytte vores kritiske infrastruktur.

I så kritisk en situation kan man med rette spørge, om tiden er til et valg, for nu bør alle politikere og ikke mindst regeringen bruge alle kræfter på at beskytte landet.

Men måske er det tvivlsomt, om Sofie Carsten Nielsen og de øvrige radikale deler denne opfattelse, for med de radikale kan man aldrig vide!

Vi skal være klar til at gå i valgkamp i næste uge. Valgkampen kan blive hård, men vi skal vise, at vores parti stadig kan føre en stærk og offensiv valgkamp – også her på Djursland. Jeg glæder mig til at møde jer de kommende uger på gader og stræder overalt i valgkredsen, så vi kan sikre regeringen ”fire år mere!”